

# Brev från Karin Björklund till föräldrarna

Karin var född 1900 i Blekinge. 1926 flyttade hon till Skåne, Billeberga och tjänade som piga i Tarstad. 1935 gifte hon sig med Nils Jönsson, Gunnaröd, Billinge. Hon bodde i Billinge fram till 1967. Hon dog på Trollsjögården, Eslov 1996.

Utdraget nedan är gjort av hennes dotter, Paula Thornberg, Perstorp.

*Tarstad den 14/6 1928*

Kära ni därhemma!

Hur är det med er?

.... ..

Jag får jag väl tala om vad jag varit med om sen sist jag skrev men kanske ni talat med Anna och då vet ni väl redan att jag var i Röstånga pingstdagen. Hela familjen här reste till Malmö o frun sa att jag kunde låsa dörrarna o köra vart jag ville. Hon hade bett nabomoran mjölka så jag var riktigt fri på e.m.. Jag körde alltså till Billinge (en vännina till Karin tjänade som piga i Billinge prästgård hos kh Axel Nyberg) och sen följdes vi åt till Anna i Röstånga, där var stor hembygdsfest i närheten så vi voro där ett slag o tittade på folk, där var bl. a. en massa nationalklädda från alla Skånes härad och en del från Danmark också. Det finns 13 härad i Malmöhus län och vart har sin särskilda dräkt. Vi här höra till Rönnebergs, Billinge hör till Onsjö. Där var "mannar" i höga hattar långa blå klädesrockar gula byxor vita strumpor med röda strumpe-band o skor med stora spännen. Andra hade rundkulliga hattar med gröna ylleband. Roligast sågo danskarna ut, det var som att bli förflyttad några hundra år tillbaka i tiden.

Vi sågo inte deras danser ty vi voro inte inne på festplatsen vi gingo i stället opp för berget till den underbara Odensjön, den liknar

mest en stor brunn vi stodo på stranden och hade vattnet kanske 100 meter nedanför oss så bråddjupt är där, blott vid ena sidan är det något sluttande så man kan komma ned till vattenytan. Där lågo badhytter med plattformar i vattnet att bada på ty där kan man inte bottna ens vid kanten, jag har länge hört talas om den, nu har jag också sett den.

- Så drucko vi kaffe hos Anna och så körde vi tillbaka till Billinge och så blev jag där över natten, så steg jag opp och körde hem o mjölkade o sen var jag i kyrkan här i Tirup på e.m. följde så med till prästgården o drack kaffe i trädgården. På kvällen kom manfolken hem o sen frun dan efter.

I söndags var jag med på ungdomsdag i Konga o Asks församling vi var 10 ungdomar härifrån som cyklade dit (Karin var med i Kyrkans Ungdom i Billeberga) där var ungdom från alla håll inbjudna. Anshelm fr. Lund predikade vid högmässan i Ask, så bjöds på kaffe i församlings hemmet som låg så vackert i en skogsbacke mellan socknarna, så gingo vi till Kongalund andra sidan Konga kyrka, en härlig plats med stora bokträd där talade Kaleb Andersson Kropp över ämnet Kyrkan o ungdomen så aftonsång i Konga kyrka av Hilmer Wents fr. Malmö över ämnet: I helig skrud. Sist samlades vi vid kh. Schröders grav till en kort andakt innan vi skildes. Klart klingade sången i den stilla kvällen då vi mellan höga granskogar körde mot hemmet. Härlig är jorden sjöngo vi och Fädernas kyrka, det var kyrklig ungdom som var på fest det var glada o tacksamma billebergabor som kommo hem den kvällen.

Ja nu är papperet fullt o jag har mycke ännu att omtala, men det får bli en annan gång. Vi ska ha de gamlas fest här i Tirup midsommardagen.

... ..