

Text och bild:

Carl Risberg

Bland mina negativ finns en del bilder från Röstånga Skytteförening och då från en större fältskjutning som ägde rum i slutet på 40-talet. Kanske är det från den stora fältskjutning med 600 deltagare, som ägde rum i trakten av Forestad.

På bilden här till höger sker inskrivning av skyttarna. Längst till vänster står Karl-Erik Nilsson från Västergård och övervakar inskrivningen.





Tur med vädret hade man denna höstdag. Här är det skjutning i knästående eller sittande ställning ute i naturen. I bakgrunden finns säkert en höjd som fångade upp kulorna. Jag undrar om det vore möjligt att genomföra en sådan skjutning i dag med våra stränga krav på säkerhet. Lägga märke till att det är ingen som har hörsel-skydd.

På denna skjutstation var det för skyttarna liggande ställning som gällde. Bakom dem står Karl-Erik Nilsson och övervakar skjutningen. Att det är höst ser man på sädesfältet där man huggit säden med självbindare, som bundit ihop den till kärvar (visst kallade vi dem för neger, men det vågar man inte säga i dag). Kärvarna har sedan satts upp lutande mot varandra för torkning. Vilken underbar höstdag!



Lottorna stod för utspisningen och här är det kaffe som gäller. Från vänster: Anna Pålsson, Signe Rosvall, Ester Risberg och Astrid Jakobs-son. Här är det inga plast-koppar utan riktigt porslin. Lägga märke till värmhållaren för kaffet som står på bordet framför Astrid, termoskannen eller som den kom att kallas TV-kanna hade inte gjort sitt intåg. I bakgrunden ser man halmbalar, så det är på någon loge man står.



På bilden till vänster serverar mor (Ester Risberg) kaffe till Tore Danielsson. Tore var mycket aktiv inom skytterörelsen och en duktig fotograf. Han hade en tvåögd spegelreflexkamera, en Rolliflex med negativformatet 6x6 cm. En liknande kamera fick jag också och Tore tog mig med till fotoklubben i Ljungbyhed där jag sedan var medlem i många år och fick där min skolning i fotografering och bildkomposition,

Sven Sjöholm, som själv var en duktig skytt, är ute och tittar på skjutningen. Här i samspråk med Gertrud Jönsson, till vänster står Anna Nilsson (Anna vagnmakare).



Efter en aldrig så vacker höst blir det vinter, här är det Lena Håkansson och Gunnel Ekdahl som troligen är ute och cykelorienterar. Jag tycker att man kan skymta ett par kartor, som de har hängande över axeln. I storskolan fanns generalstabens karta, ett särtryck över Röstånga, uppklistrat på en styv skiva och försedd med ett snöre som axelband. De kunde man få låna för egna utflykter. Jag träffade väl på dem någonstans och som 18 årig grabb kunde jag inte låta bli att fotografera ett par så käcka tjejer.