

# När Greta Garbo gästade Gästis

För en tid sedan kontaktades redaktionen av Viola Cederkvist från Helsingborg som vid en bouppteckning efter sin farmor funnit intressanta dagböcker. Hennes farmor hade i sin livstid arbetat på flera olika restauranger och gästgivaregårdar och under alla år fört dagbok. Jag trodde först att det inte kunde vara något intressant men efter en tid började jag läsa dem. Det var när farmor några år på 30-talet arbetade på Röstånga Gästis som man gästades av en mycket känd filmstjärna. Farmor var duktig berättare och hennes dagböcker är både utförliga och intressanta.

Följande är utdrag ur farmors dagbok:

*"Måndag 5 maj 1938. Vaknade tidigt av att solen lyste in i mitt sovrum. Våren har kommit och kastanjeträden utanför Gästis har redan slagit ut. Vi har mycket att göra i köket och turisterna har börjat komma. Men idag hände något mycket stort. Klockan var strax för nio när källarmästare Mårtensson kom inrusande i*

*köket och frågade efter vår kock Erik. En herre som talade engelska ville beställa något som källarmästaren inte förstod. Erik som seglat jorden runt i sin ungdom följde med källarmästaren ut. När han kom tillbaka var han röd i ansiktet och fick knappt fram vad han ville ha sagt. Men när han lugnat sig sa han att det var en "finare amerikansk herre" och han hade en välkänd filmstjärna med sig ute i bilen och att dom ville snabbt ha frukost. Man ville helst sitta så att inga gäster kunde se dom. När jag fick höra att filmstjärnan var Greta Garbo ja då höll jag på att tappa kökskniven som jag höll i handen.*

*Källarmästaren förmanade oss att inte gå ut i matsalen för att titta. Men Andersson som serverade berättade för oss hur Greta Garbo var klädd. Hon hade vita långbyxor, polotröja och basker på huvudet och stora mörka solglasögon. Långbyxor på en dam hade jag aldrig sett förut.*

*Dom beställde ägg och bacon och omelett, det var visst amerikanskt. Dom pratade nästan i mun på varandra och verkade vara kära tyckte Andersson.*

*När dom åkte vinkade vi i fönstret och hon vinkade tillbaka och skrattade glatt. Oh så grann hon var! Jag kunde knappt somna den kvällen".*

Viola Cederkvist berättar att efter att ha läst dagböckerna blev hon intresserad av Greta Garbo och lånade böcker om henne på biblioteket. Där fann jag mycket riktigt att Greta Garbo och en världsberömd amerikansk dirigent vid namn Leopold Stokowski våren 1938 bilat i en grågrön Lincoln Zephyr från Italien genom Europa på väg till Garbos gård Hårby utanför Gnesta. Och just den 5 maj kl 06.30 hade man ankommit till Trelleborg från Sassnitz.

Tänk att min farmor lagat frukost till Greta Garbo avslutar



Viola Cederkvist.