

Årets kulturpristagare

Karl-Erik Nilsson och Skördedagen på Åkesholm

Skördedagen är inte en enmansgöra, vi har varit 10 stycken entusiaster från bygden som har delat på uppgifter att hålla i. Samanlagt är vi c:a 120 personer som arbetar på den dagen. Jag vill poängtera att alla skall känna sig delaktiga i denna fina utmärkelse.

Kan inte låta bli och nämna lite historik, min farmor och farfar flyttade in på Åkesholm 1909 med 10 ha mark, 5 kor, grisar, höns och allt vad självhushållet hörde till, som mest var de 10 personer i hushållet. De sålde ingen mjölk till något mejeri utan ostade all mjölk och sålde på marknader i Skromberga och Tågarp, ibland tog farmor bussen till Helsingborg och sålde ost på torget där. Det gav så mycket arbete så en



Karl-Erik Nilsson



Man tröskade råg i långhalmströsken, det är en bred tröska som tröskar försiktigt så halmen inte kröks, för den skall man sen lägga tak av. Ångmaskinen kommer från Kullabygdens lantbruksmuseum.

av döttrarna kunde stanna hemma, behövde ej tjäna piga hos någon annan.

I början på 1920-talet fanns det ont om stationära tröskor i bygden, min farfar och några grannar startade Långaröds tröskeförening, en stor tröska med press och lokomobil som kallades ångtröskverk, en liten tröska för mindre gårdar samt långhalmströska, som används till att tröska råg för att ta vara på halmen hel till halmtak. De visas i full drift på skördedagen.

Skördedagen startades på Ebbarp hos Lilian och Börje Larsson, där den arrangerades två gånger, flyttades därefter till Åkesholm där den annordnas för 7:e gången den 28 aug 2016.

Gården fylls av besökare var tredje år med människor som vill se och uppleva hur man tröskade, skördade och arbetade på landet förr i tiden från 1800-talet fram till i dag. Dessutom ställer bygdens hantverkare ut och arbetar, även närproducerad mat finns. Demonstration av osttillverkning (Åkesholmost), smör, separerar mjölk och karamelltillverkning, eldar i tvätt-



Stavhaspelbindare, lämplig för liggsäd, en ovanlig bindare från 40-talet, en sen konstruktion, traktordriven, redan då omdern för skördetröskor fanns redan. Kurt Löwgren med Börje Larsson på bindaren

grytan, tvättar på äldre vis. Veterantraktorer, maskiner och veteranbilar finns också på plats.

Vi vill göra något för hela familjen, såsom hoppborg av halmbalar, alla får prova på att sätta upp kärvar efter självbindaren.

Karl-Erik Nilsson



Avläggare: lägger säden i lagom buntar som sen får knytas för hand till fina kärvar, föregångaren till självbindare som själv knöt kärvarna. Gösta Johansson på avläggaren med sonen på traktorn



Självbindare, Sven Håkansson, Skåne och Blekinge ardennerklubb 2010



Ånglokomobil: drog töskverken mellan gårdarna och drev tröskorna. Från Kulabygdens lantbruksmuseum.

Handdriven stiftverkströska, gjorde tröskningen mycket snabbare än att stå på logen och plejla. Mannar från Onsjo häraads hembygdsförening.

