

Svarta frun på Knutstorp

Fram till 1663 hade Knutstorp ägts av Sten Brahe. Han sades vara en sträng och grym herre. Sägner förtäljer att han i sin ungdom till herresätet hade hemfört en vacker köpmansdotter Hellevig från Danmark. Efter några år vanställdes hon emellertid av kopporna, men fick stanna kvar på stället som hushållerska. Så hände det sig en kulan höstkväll att från den närbelägna prästgården försvann kyrkoherdens sköna, femtonåriga brorsdotter Kerstin. Alla efterspaningar blev resultatlösa. Herr Stens gamle trotjänare Jakob hade tidigare brukat följa med sin herre på dennes resor till hovet i Köpenhamn. Men efter jungfru Kerstins mystiska försvinnande hade han vackert fått stanna hemma. Ofta mötte fru Hellevig honom i borgens korridorer med en matbricka på armen. Samtidigt började folk i bygden vittna om mystiska skrik och ljussken från fönstren i östra slottsflygeln. Många skall förskräckta ha flytt från den hemska platsen.

Ytterligare några år skall ha passerat. Så en natt, då Hellevig sömlös vankade kring borgen, skall hennes öra plötsligt ha nåtts av ljuv sång, varifrån hon uppfångade orden: "O, Guds Lamm, var mig när!" Hon skall då strax ha gri-

pits av misstankar att Kerstin från prästgården hölls gömd i denna del av slottet. När herr Sten några dagar senare åter reste till hovet, insjuknade den åldrige kammartjänaren plötsligt. På dödsbädden anförtrorde han Hellevig allt. När riddaren återkom, utbröt ett häftigt gräl, och husets herre skall snart därefter ha avstått Knutstorp till sin syster Sophie, gift med Tage Thott på Eriksholm. Deras son Knut fick år 1663 överta egendomen. Inför sin egen bortgång skall fru Hellevig slutligen ha bekänt, att hon lockat en ung kvinna med sitt lilla barn ner i slottskällaren och där låst in dem, med löfte att rädda dem ur fångenskapen.

På 1740-talet fann dåvarande slottsherren en arkivuppgift att danskarnas krigskassa skulle ha gömts undan på platsen. Vid eftersökningar påträffade man då en djup källarvåning med benrester. Som en osalig ande skall "Svarta frun" ha fortsatt att skrida fram genom gemaken på Knutstorp. Sedan en ung prästman vid 1800-talets början talat tröstens ord till henne, skall hon dock inte mera ha varit synlig.

Georg Welin



Knutstorp, här avritat av Burman före avbränningen sommaren 1678. Vyn är tagen från norr, ungefär där landsvägen idag går fram. Själva borganläggningen ligger på en holme, ladugården på fastlandet öster därom. Det bakre huset på holmen svarar mot dagens och är enligt inskrift uppfört av Otto Brahe år 1551.

1551 Otto Brahe bygger 1551 ett tegelhus med skytteloft.

1656 har borgen två stenhus, förenade genom två lägre byggnader.

1676 avritar Burman anläggningen från norr. Den bortre borglängan har nu tre våningar; den hitre två. Båda har försetts med gavlar i svängd barockstil.

1726 Otto Brahes hus sänks en våning, norra huset rivs och de sammanbindande längornas reduceras till envåningsflyglar.



1843 Flyglarna förhöjs. Både huvudbyggnaden och flyglarna förses med trappgavlar och annan fasadutsmyckning, allt efter ritningar av C

G Brunius. Omgivande mark dräneras.

1956 Eldsvåda. Otto Brahes hus och en mindre del av östra flygeln bevaras. I sydfasaden återfinns man ännu skytteloftets gluggar uppe vid takfoten.