

# En klassresa

Året är 1947 och det är bara två år sedan andra världskriget har tagit slut. Klass 5, 6 och 7 står uppställda för fotografering inför klassresa till Stockholm med vår lärare Martin Simonsson. Till min hjälp att känna igen alla har jag haft Leif Persson. Efter närmare 70 år har en del namn fallit bort. Vi var tre klasser som läste tillsammans, de yngsta var 12 och de äldsta 14 år. En skolresa till den Kungliga huvudstaden var vid den här tiden ett stort äventyr. De flesta av oss hade säkert inte varit utanför Skånes gränser. Men vi hade en lärare – Martin Simonsson – som inte bara var en alldeles utmärkt lärare utan han ville även visa oss "den stora världen" utanför Röstånga.

För att få ihop pengar till resan hade vi bl.a. samlat in gamla tidningar som sedan såldes till pappersinsamlingar. En bra extraförtjänst som jag tror många som var unga på den tiden utnyttjade. Och så gick vi omkring och sjöng "Maj i by". En sed som var mycket vanlig och omtyckt på den tiden.

Det var 15 förväntansfulla pojkar och flickor som anträdde rälsbussen för att via Eslöv fortsätta med ett snälltåg klass 3 till Stockholm. På den tiden stannade tåget vid flera stationer så resan tog sin tid, men alla hade fått med sig en rejäl matsäck hemifrån. Allt eftersom vi närmade oss huvudstaden steg givetvis spänningen. Väl framme installerade vi oss i en skola där vi skulle sova under vår vistelse.

Lärare Simonsson hade noga planerat vårt besök i Stockholm. Självklart besök på Skansen och Gröna Lund, men även studiebesök som inte kostade så mycket. Jag minns att vi

besökte Åhlen & Holms fabrik. Många av oss hade skickat efter saker från deras berömda katalog som kom varje år. Vi blev mycket imponerade när man plockade fram kort på de av oss som beställt under åren.

Ordet "shopping" var inte påtänkt vid den tiden. Men ett besök på det stora varuhuset PUB (där Greta Garbo en gång arbetade) ingick också. Där fanns många spännande saker som man skulle velat ha. Leif Persson kommer ihåg att han gärna hade köpt en vattenpistol för 1:25 kr om bara pengarna hade räckt. Men två av pojkarna köpte och vid Skansenbesöket fylldes pistolerna med vatten och några av flickorna blev ordentligt beskjutna och våta. När lärare Simonsson fick vetskap om beskjutningen renderade detta ynglingarna – vars namn vi inte lämnar ut – med varsin rejäl örfil, vilket var tillåtet på den tiden. Skjutjärnen blev naturligtvis beslagtagna.

Vi blev givetvis imponerade av de höga husen i huvudstaden och särskilt de höga Kungstornen vid Kungsgatan som vi sett på bilder när man firade krigsslutet 1945. Men allting har ett slut och efter några intensiva dagar i Stockholm begav vi oss trötta men nöjda hem till Röstånga. Som en avslutning fick vi i uppdrag av lärare Simonsson att skriva en uppsats om resan. Men den måste ha försvunnit någonstans i städningen under dessa 69 år. Bara under-tecknad och Leif Persson är bosatta i Röstånga idag. En klassträff efter 70 nästa år som minne av Stockholms-resan kanske lockar fram fler minnen. Vi får se.

*Nils-Eric Pettersson*



Skolresa med 5, 6, 7 klassen med Martin Simonsson 1947  
Fr.v. Karl-Otto Tuvevsson, Nils-Erik Pettersson, Karin Ekelöv, Kerstin Jönsson, Sonja Nilsson, Gerd Nilsson, Maj-Britt Johansson, Iren Thorén, Bertil Lind, Kerstin Larsson, Alve Persson, Ann-Marie Holmström, Leif Persson, Gun Roth, Karin Andersson och Martin Simonsson

Kungstornen är tvillingtorn, byggda på var sin sida om Kungsgatan i Stockholm. Bägge tornen är 60 meter höga och har 17 våningar. De invigdes 1924 respektive 1925 och var på sin tid Sveriges högsta skyskrapor.

Åhlen & Holm var från början ett postorderföretag i Insjön. Det grundades år 1899. Den första katalogen kom ut redan efter ett par månader och innehöll 272 artiklar. Redan år 1908 avsändes drygt 251 000 paket. Vid årsskiftet 1961-62 upphörde postorderrörelsen och verksamheten koncentrerades till Tempokedjan.