

Företagare i Röstånga

Ur Leif Perssons dokumentation om olika företag och företagare i Röstånga omkring 1950-talet har vi lånat några artiklar.

Nilssons lastbilsåkeri

J. Mauritz Nilsson startade i unga år ett lastbilsåkeri och som visade sig vara en rätt investering.



Mauritz Nilssons första lastbil



Det visade sig behövas ytterligare en bil, varför en sådan inskaffades och det blev Knut Persson som kom att köra denna som anställd i många år. Lägga märke till den lille grabben, Sylve

Idag drivs åkeriet i 3:e generationen av sonsonen Nils-Olof med lite modernare fordon och fler hästkrafter under motorhuvu.



Sonen Sylve Nilsson, här som nybliven ägare till en MC av märket NV, på Kopparhatten i Skärålid, övertog rörelsen och drev den framgångsrikt till sin pensionering.





Callmers Bilverkstad

var en väl fungerande firma, men tyvärr så råkade ägaren John Callmer ut för en olycka i verkstaden och omkom ganska ung 1940. Men hans hustru Astrid lät sig inte avskräckas utan övertog rörelsen och med en duktig verkstadschef, Johan Johansson, blomstrade den och hade ett tiotal anställda. Med en stor reservdelsbutik och försäljning av Shell bensin.



Fr.v. Gunnar Sköld, Åke Lind, Hugo Thorén, Johan Johansson, Åke Lindqvist Nils-Erik Nilsson och Börje Holmqvist. Sittande: Lennart Thorén, Sylve Nilsson, Arne Alberg.

Muraren Nils Nilsson

En av samhällets tre murare var Nils "hökare" Nilsson. Tillnamnet var tydligen en uppföljning av att hans föräldrar drev en affärsrörelse, och att då innehavaren kallades Hökare. Nils var en till växten liten och rund man och i hans utseende lade man märke till att ansiktsfärgen var högröd som om han jämt var en ilsken person. Så var inte fallet, utan tvärtom. Han var en mycket skicklig yrkesman som hade en fastighet på Humlegatan.

Ett visst intresse för fotboll fanns även, eftersom det var endast Humlebäcken mellan RIS fotbollsplan och hans boende. Vid bra väder kunde man se honom sittande på en stol och följa en hemma-

match. Lite skämtsamt kunde då de som tog upp inträde till matchen, fråga Nils, om han skulle betala? Svaret kunde bli Ja, eller Nä; dom spelar för dåligt idag.

