

Bygdens konstnärer

Under de snart tio år som denna tidskrift publicerats har jag försökt beskriva de konstnärer som finns i vår bygd. Det märks att det har gått lång tid när det behövs hjälp att få in texten via datorn. Riktigt ängsligt blir det tre dagar för inlämningsdag. Hur mycket man än läser på, blir det mycket som bommas, mycket som försvinner utan att någonsin bli en klar tanke formulerad i en mening.

Det får bli en kort text om de konstnärer som verkat i Röstånga under de senaste tio åren.

Det frestar mig inte att ta dem i ordning, vi får börja med den senaste. Anita, min fru, trodde att det var en akvarell föreställande en flugsnappare jag satt och tittade på. Det var fel, det var en mindre flugsnappare. Det blir att plocka fram alla vällästa fågelböcker ur hylorna. Alla. Så att man får en riktig överblick.



Måns Sjöberg har en otrolig förmåga att återge fåglar, inte bara deras utseende och fjäderdräkt, nej, man anar rörelsemönster och snabbhet i hans bilder.

Bland bygdens bildkonstnärer fanns tills nyligen Siv Arvelid. Hon bodde med man och barn i byn från mitten av sjuttioalet och jobbade som lärare. Paret Arvelid tillbringade även många år i Syd- Korea och där utvecklades hennes konst. När hon flyttat hem ställde hon ut sina vackra, lysande bilder och visade själv



Siv Arvelid "Discodans I" År 2013. Akryl

samma glädje och positiva inställning som bilderna utstrålade.

I bygden bor en konstnär vars verk spritts vida omkring, Susanne Jardeback har under några år skapat nobeldiplom samtidigt som hon utövat ett framgångsrikt konstnärsskap. Många elever har förkovrats under hennes ledning. Jörgen Salmose har också varit en uppskattad lärare vid sidan av eget skapande. Kanske är miljön i Kolema gynnsam, Måns Sjöberg har fattat stafettpinnen och håller kurser i akvarellmålning.

Lena Jenny Malmsjö, Orion Righard, Ingrid Forfang, Birgitta Lilius, Erik Lilius, Jonas Dahlqvist, Inger Johnson, Stefan Carlsson, Lisbeth Lindqvist, är ytterligare några av de aktiva konstnärer som finns/funnits i vår socken. Jag skulle kunna tillägga många duktiga konsthantverkare och konstnärer som inte visar sina verk för andra, då skulle listan bli lång. Den som vill veta mera om några av ovan nämnda konstnärer hänvisas till exempel till "RöstångaBygden" Nr 2. 2015. Artikeln "Alla dessa konstnärer", Nr. 1. 2017 och Nr.1. 2018.

Det är väldigt bra med dessa ofta gladlynta konstnärer vars arbete finns till för att stötta, inspirera, oroa och glädja oss andra.

Sven Ockborn